

Energie Café RMC | Workshop “Leven zonder geld”

Datum & locatie:

Zaterdag 1 juni 2013, 45 minuten. In The Hub Rotterdam.

Uitnodiging:

In mijn workshop kun je ontdekken wat de impact is van geld op jouw leven. In 2010 heb ik een jaar lang geleefd op een klein aantal ruil-overeenkomsten. Dat had hele verrassende effecten op mij en mijn leven. In feite ondervond ik aan den lijve wat ons huidige financiële systeem met ons mensen doet. Dus mijn workshop is niet alleen geschikt voor wereldverbeteraars, maar ook voor levenskunstenaars.

Deze hand-out:

Deze hand-out is bedoeld als hulpje bij het doen van het gedachten-experiment tijdens de workshop.

Welkom! We beginnen met een paar stellingen:

- Werkeloosheid bestaat niet; baan-loosheid wel.
- “Zonder geld” is iets anders dan “in armoede”; armoede verlamt.
- Zomaar geld krijgen verlamt ook.
- Geld corrumpeert authenticiteit; als geld geen rol speelt zul je gaan doen wat je echt wil.
- In je eentje iets nieuws proberen is doodeng.

Gedachten-experiment: ontwerp je eigen “jaar zonder geld”

Vraag 1:

Stel je voor dat we leven in een samenleving waarin veel waar je nu geld voor nodig hebt gratis verkrijgbaar is:
(denk aan wonen, voedsel, openbaar vervoer, zorg, ...)

Wat zou je dan gaan doen?

Vraag 2:

Stel je voor dat je een jaar vrij zou nemen:

Met wie of aan welk project zou jij willen werken?

(Vervolg Gedachten-experiment)

Vraag 3:

Wat heb jij nodig in je leven? Of: als je een jaar zonder geld zou gaan leven, waarvan zou je verzekerd willen blijven?

Wie zou je daarvoor willen inschakelen?

Wat zou je voor die mensen willen doen?

<i>Behoeften</i>	<i>Leveranciers</i>	<i>Wederdiensten</i>

Dankjewel & meer inspiratie

Dankjewel!

Misschien had je iets heel anders verwacht van deze workshop; ik wilde je vooral laten doordenken hoe het voor mij was. Maar misschien had je liever mij drie kwartier lang ondervraagd, of een presentatie gekregen... Dat eerste kan alsnog hoor! Hieronder vind je mijn contactgegevens, en een paar leuke tips over mensen die ook bezig zijn met dit thema.

Hartelijke groet,

Carolien

Wil je meer leren over geld, en de oorsprong van geld (hoe kan het bijvoorbeeld dat er digitaal (volgens de administratie van de banken) meer geld is dan er werkelijk in omloop is?), dan zijn er op het Internet diverse gratis films te bekijken. “Money as Debt” vind ik zelf een goeie introductie.

Op de ning “societal transitions” van Harry te Riele, zijn diverse groepen te vinden. De groep “monetaire systemen” groeide spontaan uit tot de grootste. <http://societaltransitionsnl.ning.com/>

De “Economy Transformers” is een groep enthousiaste jonge mensen, onder beschermheerschap van Herman Wijffels. Zelf beschrijven ze zich als “A community that generates a vision, framework and action plan based on theory and practice for an economy that serves humankind and nature.” Wat ze precies doen en voor impact willen hebben, daar ben ik nog niet achter. Deelname aan de ning is alleen op uitnodiging. Mail events@economyfixers.ning.com.

Heidemarie Schwaermer

Leeft al een jaar of vijftien zonder geld, is Duitse en een soort Europees nomade.

in 2010 werd een mooie documentaire over haar gemaakt.

www.livingwithoutmoney.org

Carolien Hoogland leefde in 2010 een jaar zonder geld. Daarover schreef ze een uitgebreid blog:

www.eenjaarzondergeld.nl

carolien_hoogland@me.com